



*... een ervaring met de cursus/opleiding astrologie ...*

*(waardoor het leven en leren een avontuurlijke dimensie krijgt ...)*

Toen ik aan de introductiecursus astrologie begon, kon ik vanwege het eerdere treffende consult wel vermoeden welke duidingskracht astrologie heeft, maar mijn verwachtingen zijn en worden nog steeds overtroffen: het je eigen maken van astrologische kennis is een leerzaam en verrijkend proces en met deze kennis is het begrip van anderen en mezelf enorm vergroot.

Het duiden van een horoscoop en ook het “vertalen” van de astrologische invloeden voor een bepaald moment, is naar mijn mening een kunst en Ine verstaat deze kunst erg goed. Ik waardeer en respecteer haar niet alleen vanwege haar grote kennis en jarenlange ervaring, maar ook vanwege de manier waarop zij zich kan afstemmen op deelpersoonlijkheden, eigenschappen, gedragingen, sterke kanten en uitdagingen van mensen.

Astrologie heeft mij als niets anders doen begrijpen dat ieder mens is zoals hij is. Ik kan er inmiddels niet meer omheen dat je als mens met een blauwdruk ter wereld komt en dat alles wat je meemaakt je vormt tot de persoon die je in wezen bent. Wat je doet met de invloeden die in je leven spelen, mag je daarbij helemaal zelf bepalen, waardoor het leven een avontuurlijke dimensie krijgt. Mij heeft deze studie ertoe aangezet dat ik het leven steeds meer durf te leiden op de manier die past bij mij, bij wat ik kan en bij wat ik wil leren.

Astrologie is als een symbolische spiegel van het leven en is net zo interessant en bijzonder als het leven zelf ...

A.S. (35 jaar) Juriste